

Afgiftekantoor
1700 DILBEEK 1

Driemaandelijks
nieuwsbrief van de
werkgroep
STRAATKINDEREN
VAN ALAGOINHAS
4de trimester 2005
9^e jaargang nr. 4

V.U. Piet Paul
Zonnekouter 16
1700 DILBEEK



Pastoral Do Menor

Nieuwsbrief

België-Belgique
P.B.
1700 DILBEEK 1
2/2788

Itterbeek, 15 december 2005.

Beste Vrienden van Freddy,

We leven weer naar Kerstmis toe; een tijd vol goede voornemens en vrome wensen... Reeds meer dan zestig jaar lang is "vrede" in de ons omringende landen geen ijdel begrip. Alleen de alleroudsten onder ons hebben de oorlogsprikelen nog bewust meegemaakt. Wat honger en ontbering is, kennen de meeste dus alleen van prangende Tv-beelden en pakkende krantenartikels.

De verschrikkelijke natuurrampen van het afgelopen jaar zouden ons bijna doen vergeten dat er in Afrika, in Oost Azië en in Latijns Amerika door de overgrote meerderheid van de bevolking constant honger geleden wordt.

In het zagezegde rijke Brazilië, en dan vooral in het Noord Oosten, waar Freddy sedert meer dan dertig jaar zijn werkterrein heeft, zijn het vooral de vrouwen en kinderen die de slachtoffers blijven van de economische wisselvalligheden.

Ongeveer een jaar geleden was de Braziliaanse munt, de Real, ongeveer 0,30 EURO waard; de huidige koers ligt bij 0,375 EURO. Op het eerste gezicht zou de koopkracht van de doorsnee Braziliaan dus met bijna 30% toegenomen zijn. Niets is echter minder waar, want de prijs van bijna alle voedingswaren is op zijn minst met hetzelfde percentage gestegen.

Het zijn dus nog steeds de allerarmsten, die voor de economische groei van het land de hoogste prijs moeten betalen.

Het probleem van de aan hun lot overgelaten kinderen en jongeren blijft dan ook in Bahia onverminderd actueel.

Mogen wij u vragen in deze Kersttijd ook eens aan de minstbedeelden onder ons te denken en Freddy een steuntje in de rug te geven?

Alvast een Zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar!
De redactie

Nieuwsbrief van de Pastoral do Menor via e-mail of via de website ?
Help ons en kijk snel op de laatste bladzijde van deze brief !



Pastoral do Menor de Alagoinhas

BR 101, Km 101 - Caixa Postal 48
48100-000 - Alagoinhas - Bahia
Fone (075) 442-1948
Fax (075) 422-2362
C.G.C. 16.130.585/0001-02
Insc. Estadual 37.186.366-NO

Alagoinhas , 5 december 2005

Beste mensen, vrienden allemaal,

Ja, hier zijn we dan weer met nog een boekje „Pastoral do Menor“, het laatste voor dit jaar waarvan we stilaan weerom afscheid zullen nemen. „De tijd vliegt snel, gebruik hem wel!“ zegt een oude Vlaamse spreuk. En dat deze een grote waarheid met zich mee brengt, daar twijfelt zeker en vast geen enkel mens aan. Wij, hier in Alagoinhas – Bahia – Brazilië, ondervinden het weer heel goed deze laatste tijden.

Omdat hier in Brazilië het schooljaar gelijk loopt met het burgerlijk jaar, kunnen jullie wel best begrijpen dat er deze tijden dus niet stil wordt gezeten of gestaan. Het is weer de hele drukke periode van alles te evalueren; alle programma's worden weer nauwkeurig onder de loep genomen, pro en contra worden afgewogen, blij zijn we met de overwinningen en wat "down" onder de tegenslagen, maar.... we mogen toch zeker weer het hele voorbije jaar als enorm positief beoordelen. We gingen er weer op vooruit. We hadden wat meer kinderen onder onze hoede, de opnieuw gestarte beroepsschool liep heel goed binnen de geplande doelstellingen, de pedagogische opstelling en aanpak was dit jaar terug heel wat meer professioneler geworden. De „Casa Lar“ (gezinsvervangende woning) is nog niet op zijn ideaal punt gesteld. Het loopt nog niet zoals we verwacht hadden. Er zijn hier nog heel wat moeilijkheden uit de weg te ruimen. Enorm positief is zeker en vast het nieuwe programma rond de families. Het doet enorm veel deugd te ervaren en te horen van de verschillende ouders die in dit programma werden bedacht (en dat waren toch zo'n 80 families alles te samen!) dat zij het fantastisch hebben gevonden en dat ze daarom verder willen gaan volgend jaar, zeker omdat dit programma voor hen enorm belangrijk is geworden als hulp om beter met hun kinderen om te gaan. Dus al bij al is 2005 zeker en vast een heel positief jaar geworden dat we tot een zeer goed einde hebben gebracht. Een hoogtepunt werd zeker en vast de viering van ons twintig jaar bestaan. Moest er nog iemand in Alagoinhas wonen die niet zou gehoord hebben van de pastoraal of geen weet zou gehad hebben van haar bestaan dan is dit, dank zij de verschillende activiteiten rond de verjaardag, zeker en vast totaal verleden tijd. En, deze maand december, samen met de evaluatie, wordt er ook duchtig werk gemaakt van de voorbereiding en de concrete minutieuze planning voor het uitvoeren van de verschillende programma's voor volgende jaar. Opnieuw een enorme uitdaging, maar die met veel enthousiasme zonder schrik en schroom wordt aangegaan.

Deze week was ik hier zo wat mijn onnoemlijk vele notities aan het doorbladeren en klasseren. Zo kwam ik opnieuw een paar dingen tegen die ik uit het oog was verloren. Iets trok mijn aandacht. Het is zeer interessant, zo denk ik althans, en daarom breng ik het toch even tot bij jullie. Neem het even onder ogen en denk er misschien wat bij na. Het gaat om de „Millenniumdoelstellingen voor 2015“. Ik heb de indruk dat er ook in België de nodige aandacht aan gegeven is. Blijkbaar heeft de laatste 11.11.11-actie er ook rond gewerkt en langs diverse activiteiten de aandacht erop gevestigd. Was hun slogan trouwens niet „2015. De tijd loopt?“ Goed, in ieder geval hebben in 2000 (dat is ondertussen ook weeral vijf jaar geleden) alle lidstaten van de Verenigde Naties acht beloften ondertekend waarin ze zich engageren om de armoede en het onrecht drastisch aan te pakken. Het is ook waar dat er ondertussen toch al wat vooruitgang is geboekt. Maar, en dit is evenzeer waar, deze vooruitgang gaat wel veel te traag. Daarom is er extra druk nodig op onze regeringsleiders. Zoals in België hebben ook hier verschillende organisaties de regering gevraagd om al het nodige te doen om de millenniumdoelstellingen op de beste manier te realiseren. Dit betekent in eerste instantie: de volledige kwijtschelding van de schulden van de arme landen ten overstaan van Brazilië; het opzetten van rechtvaardige handelsrelaties met de andere zuidoostelijke

landen; en meer aandacht en geld voor sociale programma's en projecten, zeker in eigen midden. Maar welke zijn nu ook weer de 8 beloften? Ik zet ze hier even op een rijtje. Tegen 2015:

1. Is het aantal mensen dat in extreme armoede leeft gehalveerd;
2. Volgen alle kinderen op de wereld basisonderwijs;
3. Krijgen meisjes dezelfde kansen als jongens, in het basis- en middelbaar onderwijs;
4. Is het sterftcijfer van kinderen onder de vijf jaar met twee derden teruggebracht;
5. Is de moedersterfte met driekwart teruggebracht;
6. Is er een halt toegeroepen aan de verspreiding van HIV/Aids, malaria en andere ziekten;
8. Voeren we overal een goed milieubeleid, is het onomkeerbare verlies van natuurlijke hulpbronnen gestopt, is het aantal mensen zonder toegang tot veilig drinkwater gehalveerd en zijn de levensomstandigheden van ten minste honderd miljoen mensen in de sloppenwijken aanzienlijk verbeterd;
9. Wordt wereldwijd samengewerkt op het gebied van ontwikkeling, zijn er afspraken over goed bestuur, voeren landen eerlijke handel met elkaar, is er een eerlijk financieel systeem op poten gezet, is het schuldenprobleem van ontwikkelingslanden opgelost, en beschikken de ontwikkelingslanden over nieuwe technologieën.

Dat is dus wel een hele boterham... maar het geeft toch wat meer hoop naar een menselijkere wereld. Nu maar duimen dat onze regeringsleiders er ook inderdaad concreet wat aan gaan doen. Wij van onze kant moeten de kat uit de boom kijken, zeker wanneer het er op aan komt om onze stem, bij verkiezingen, uit te brengen. Hier hebben wij wel de nodige macht en kracht om zo ook ons eigen steentje bij te brengen bij de realisatie van deze beloften.

Dit is dan weer eens het laatste boekje van dit jaar. Ik wens jullie allen nog heel veel leesgenot en stuur jullie nu ook al van ganser harte opnieuw de beste wensen.

Profiteer van elk moment dat het leven je schenkt.
En beschouw elke uitdaging als een te bereiken overwinning.
Maak je klaar, want aangebroken is het moment
voor het bouwen aan je toekomst.
Die toekomst geven we vorm via onze dromen,
hoop en vooral goede wil!

VROLIJK KERSTFEEST EN VOORSPOEDIG NIEUW JAAR!!!

Tot volgend jaar... tot schrijvens. Vele en oprechte dank voor je vriendschap en je solidariteit!
En dat God jullie allemaal uitbundig moge zegenen!!!

Veel liefs nog samen met de beste broedergroeten van...
Freddy



Neemt de kloof tussen arm en rijk af in Brazilië?

Het is algemeen geweten, één van de grootste structurele problemen van Brazilië is de ongelijke verdeling in rijkdom van de bevolking. Al naargelang van de bron is Brazilië het tweede of het derde land ter wereld met de grootste inkomenskloof tussen arm en rijk. In Latijns-Amerika is Brazilië kampioen op dit vlak, en dat wil al wat zeggen daar...

Maar er lijkt licht aan het einde van de tunnel. Zo althans meldt de onderzoekscel PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, Nationaal Onderzoek via Steekproeven bij de Huishoudens) dat verbonden is aan het nationale bureau voor de statistiek, IBGE. Elk jaar doen zij een onderzoek naar de socio-economische toestand van een representatief staal van de Braziliaanse families.

Eind vorige maand werden de resultaten van het onderzoek met gegevens over 2004 gepubliceerd. Ondanks het feit dat de inkomens van de families sedert 1997 verder afkalven en het BNP (Bruto Nationaal Product) sedertdien slechts gemiddeld met 2,6% groeide (wat voor economen een zeer zwakke groei is, nauwelijks boven de groei van de bevolking) verbeterde de Gini-coëfficiënt langzaam maar zeker. De Gini-coëfficiënt is de graadmeter van de inkomensconcentratie. Het geeft een cijfer tussen 0 en 1, en hoe dichterbij 1 hoe ongelijker de verdeling. Volgens PNAD verbeterde deze index dus van 0,571 in 1993 tot 0,535 in 2004, dus iets verder van 1 weg.

Maar zoals gezegd daalde het gemiddelde inkomen van de Braziliaanse huishoudens jaar na jaar. Altijd volgens dezelfde bron was het gemiddelde familiale inkomen in 1996 R\$ 1.609 terwijl dat in 2004 gedaald was naar R\$ 1.375 (ongeveer 530 Euro), of een afname met zo'n 17%. Uit het onderzoek blijkt dat de daling vooral het sterkst is bij de inkomens voortkomend uit arbeid. In het onderzoek wordt ook rekening gehouden met inkomens voortkomend uit beleggingen, opbrengsten van onroerend goed, investeringen, pensioen en/of andere sociale tegemoetkomingen etc.

Volgens de experts zijn er verscheidene factoren die deze verbetering in de verdeling van de rijkdom verklaren: de daling van de prijzen van voedingswaren, een kleine afname van de winsten uit kapitaal door de iets lagere intrestvoeten, de geleidelijk aan toenemende scholingsgraad van de jongeren en jong-volwassenen (waardoor die toegang krijgen tot betere arbeidsomstandigheden) en de relatieve uitbreiding van sommige sociale programma's en opbrengsten via het nog altijd precare sociale zekerheidsstelsel.

Volgens de onderzoekers van het PNAD spelen ook nog andere factoren een rol zoals de kleine toename van de werkgelegenheid de laatste twee jaar. (in vergelijking met 2003 groeide die in 2004 met 3,3%.) Aangezien in vergelijking met 2003 de loonmassa in absolute cijfers in 2004 stagneerde (dus niet meer daalde zoals de vorige jaren), was er dus een kleine toename van die totale loonmassa met 3,3%. Andere factor was dat de formele arbeid voor het eerst in jaren sterker toenam dan het zwartwerk. Mensen die formeel tewerkgesteld zijn hebben een grotere inkomenszekerheid en hebben ook recht op sociale zekerheid. (die in Brazilië veel minder sterk uitgebouwd is dan bijvoorbeeld in de meeste West-Europese landen.)

Het aantal families zonder enige bron van inkomsten zou ook licht afgenomen zijn tussen 2003 en 2004. Dit laatste zou vooral te danken zijn aan de sociale programma's van de regering Lula. De vorige centrumrechtse regering Cardoso had tussen 1995 en 2002 al enkele summier sociale programma's in het leven geroepen, zoals een kleine subsidie voor arme familie's om hun kinderen naar te school te laten gaan, een kleine hulp voor het aankopen van gas voor het koken etc. Deze programma's waren erg versnipperd en de bedragen waren eigenlijk te verwaarlozen. Bij zijn aantreden kondigde huidig president Lula aan dat hij deze sociale programma's zou bundelen in één groot sociaal programma, de "bolsa família" of "familiebeurs". Vanaf 2003 ontvangen de daartoe geselecteerde arme families een globaal bedrag mits aan enkele voorwaarden te voldoen (zoals de verplichting dat de kinderen moeten school lopen, voor analfabete mensen was er de verplichting dat ze een alfabetisatiecursus moesten volgen etc.)

Al is dat globaal bedrag niet hoog, toch lijkt het wel vruchten af te werpen, zeker in bepaalde erg arme streken van het land. (het Noordoosten bijvoorbeeld) Volgens gegevens van het Ministerie voor Sociale Ontwikkeling (ministerie bevoegd voor de uitvoering van het programma "familiebeurs") zullen tegen het einde van dit jaar 8,7 miljoen Brazilianen steun krijgen. Voor volgend jaar voorziet men een toename tot iets meer dan 11 miljoen mensen. Het Ministerie van Sociale Ontwikkeling is één van de weinige Ministeries die niet hebben moeten inleveren dit jaar. Voor volgend jaar werd in de begroting zelfs een stijging met 32% voorzien in het budget van dit sociale programma.

Wat dit laatste betreft, dient natuurlijk opgemerkt dat 2006 een belangrijk verkiezingsjaar is in Brazilië. In oktober volgend jaar stemmen de Brazilianen een nieuwe president, een nieuw parlement en nieuwe deelstaatgouverneurs. De door corruptieschandalen geplaagde regeringspartij van Lula (zie vorig nummer van deze nieuwsbrief van de Pastoral do Menor) zal het daarbij moeilijk krijgen. Volgens Carlos Augusto Montenegro, directeur van het opinieonderzoeksbureau Ibope is Lula nog wel erg populair bij de armere bevolking, en vooral bij hen die steun krijgen van de sociale programma's van de regering. De populariteit van Lula is daarentegen sterk gedaald bij de beter begoede sociale klassen. Volgens de opiniepeilingen zou de oppositie het halen bij deze beter begoede klassen, terwijl Lula het gemakkelijk haalt bij de armere klassen. Het hoeft dus geen betoog dat een uitbreiding van de sociale programma's electoraal gewicht in de schaal kan leggen voor Lula en zijn partij.

Als we het pervers zouden willen stellen zouden we kunnen zeggen dat Lula en zijn partij de arme mensen nodig hebben om herkozen te worden, dat ze dus eigenlijk niets te winnen hebben bij een verdwijning of sterke daling van de armoede. Een lichte daling via het geven van een "aalmoes" is natuurlijk wel meegenomen zodat de armen in volle euforie voor Lula stemmen. En dit niet in de laatste plaats uit vrees deze steun te verliezen wanneer de oppositie aan de macht zou komen (wat ook zo door Lula en zijn partijleden wordt gezegd). En omdat er aan de structurele oorzaken van de armoede weinig of niks veranderd is, dreigen deze mensen terug in de miserie van voordien te vallen.

Maar het is misschien al te pervers gesteld, of toch niet? Zit hem niet precies hier één van de structurele oorzaken van de chronische armoede in Brazilië? Namelijk het feit dat de arme klassen afhankelijk gemaakt worden van paternalistische sociale programma's in ruil voor hun stem? (Vergeet niet dat er in Brazilië stemplicht is) In Brazilië noemen ze dit fenomeen de "industria da pobreza", er zijn te veel mensen die verdienen aan de armoede van de anderen, niet in de laatste plaats de politici om verkozen of herkozen te worden...

Guy De Nocker
December 2005

DANK JE WEL – DANK JE WEL – DANK JE WEL – DANK JE WEL – DANK JE WEL

Giften voor het straatkinderenproject van Freddy Goven in Alagoinhas kan je steeds overmaken via een overschrijving of via een permanente opdracht op rekening: **000-0173311-69** van PROMA, Vorstlaan 199 te 1160 Brussel, met volgende vermelding:

PR 63.70.82 Fr. Goven / Braz.

Indien het jaarlijks totaal van je giften minstens **30 euro** (*) bedraagt, ontvang je automatisch een fiscaal attest.



()Deze 30 euro kost u dank zij het fiscaal attest in werkelijkheid slechts zo'n 15 euro (ongeveer 600 BEF). Houd hiermee rekening wanneer je het bedrag dat je écht wil delen gaat bepalen!*

DANK JE WEL – DANK JE WEL – DANK JE WEL – DANK JE WEL – DANK JE WEL



Uw Pastoral do Menor Nieuwsbrief via e-mail ?

Help ons dit te realiseren!

Waarom?

1. Hierdoor kunnen we besparen op de verzend- en drukwerkkosten.
2. U ontvangt de brief sneller.
3. U kan hem gemakkelijk doorsturen naar vrienden.

Hoe ?

Stuur een e-mail naar nbpastoral@skynet.be

BELANGRIJK.

Vermeld de gegevens van het etiket in de e-mail!

Naam + adres of de CODE op het etiket

Uw inschrijving wordt u per e-mail bevestigd!

Vanaf **1 januari 2006** : alle nieuwsbrieven van de Pastoral do Menor nu ook op een website
<http://users.skynet.be/nbpastoral>



*Stil tussen het groen en de lampjes,
hangt er ook voor jou een oprechte vredeswens.
Moge het nieuwe jaar je veel gezondheid,
geluk en vriendschap brengen !
De redactie*

2006